

Maandag 1 oktober 2018
Lichtjesroute Eindhoven

De start van deze rit is om 19.00 uur in de avond. Waarom zo laat.

We vertrekken naar de Lichtstad Eindhoven voor het volgen van de Lichtjesroute.

Eerst moet het donker zijn en de straatverlichting moet branden.

Dit jaarlijks terugkerend evenement vindt zijn oorsprong in de bevrijding van de Stad door de geallieerden op 18 september 1944.

Eindhoven verwelkomt de bevrijders met lampen en kaarsen voor de ramen

Wat toen begon als een teken van dankbaarheid en herdenking van vrijheid is inmiddels uitgegroeid tot een feest van licht en vrijheid. 25 jaar later had lichtjes route een lengte van 25 km door de stad.



Tot op heden is het doel van de Lichtjesroute het in stand houden van de herinnering aan de Bevrijding.

Inmiddels heeft de lichtjesroute een lengte van 40 kilometer en is hij flink gemoderniseerd. Nieuwe technieken zoals Ledverlichting maken andere uitbeeldingen mogelijk. Er zijn nu ook veel meer fantasie ornamenten te zien. Ook is het mogelijk om geluidsfragmenten te beluisteren met uitleg. Wij hebben die route gemaakt met de onze eigen bus. De geluidsfragmenten werden via de autoradio afgespeeld.



We hadden het geluk die het die avond mooi donker was en droog. De ornamenten komen het best tot zijn recht als de route per fiets wordt gemaakt, doch de route is zodanig aangelegd dat die ook per auto(bus) gemaakt kan worden.

Ondanks de omleiding, ten gevolge van een ongeval, hebben we de meeste uitbeeldingen gezien.

Na een korte stop bij een nabij gelegen wegrestaurant keerden we weer terug naar Roermond.

Rond middernacht was de bus weer terug op zijn parkeerplek.

Onze reizigers vonden de route wisselend. Degenen die de route nog niet eerder gezien hadden, vonden het een mooie tocht. Anderen die de Lichtjesroute kenden vanuit het verleden, vonden de nieuwe opzet minder.

Maar iedereen vond het de moeite waard om de rit volgend jaar weer te plannen.

Als u er dan bij wilt zijn, laat het ons dan weten.