

Vrijdag 18 augustus

## Rondrit door het Smalste stukje Nederland; 'Breed genoeg om volop te genieten'.

Dit is de slogan die de gemeente Echt-Susteren hanteert om aan te geven dat er van alles te zien is. Jammer dat de bus niet vol was maar de bezienswaardigheden blijven hetzelfde.

Na vertrek werd koers gezet naar de Schilbergkapel te Echt, een dagelijks geopende Kapel met 7 voetvallen.

Volgens een legende maakte de nabij wonende Kasteelheer zich zorgen over het feit dat zijn zeven huwbare dochters maar ongetrouwd bleven. Een doorreizende Pater adviseerde de Kasteelheer de voetvallen te bouwen. Niet lang na de voltooiing verschenen er zeven Officieren van het Garnizoen Roermond om zijn dochters ten huwelijk te vragen.

Of onze bezoekers ook nog huwbare dochters hebben, vermeldt het verhaal niet.





Tijd voor koffie. Op de route in Dieteren ligt koffiehuis/annex zorgboerderij met de onheilspellende naam 'Juffrouw zonder Kop'.



Als u wilt weten hoe dat zo is gekomen kunt u de legende lezen bij een lekkere kop koffie en een heerlijk stuk vlaai van de dag.

Rondrit werd voortgezet naar Schipperskerk. De kerk werd speciaal voor de schippers gebouwd in de tijd dat Born met zijn Berghaven een belangrijke functie had in het kolentransport, aangevoerd per trein vanuit de Steenkoolmijnen en in Born/Grevenbicht overgeslagen in schepen. Het roemruchte verleden is nauwelijks nog zichtbaar.



Tegenwoordig is Schipperskerk een en al bedrijvigheid in het Kader van het Project Grensmaas. Reden genoeg om daar bij stil te staan want dit project moet hoge waterstanden in Roermond zoals in 93 en 95 voorkomen.

Na een tocht langs de Maas, de Belgische zijde van het Smalste stukje Nederland werd via het mooie Limbricht en Nieuwstad, dat al in de 13 eeuw stadsrechten ontving, de reis voortgezet naar de Duitse zijde van het Smalste stukje Nederland.

Ons land is hier zo smal, dat België en Duitsland elkaar bijna raken en op slechts 4,8 km van elkaar vandaan liggen.



Bezoek gebracht aan het in de Selfkant gelegen Informatiepunt. Ter plaatse is precies op de grens, boven de Rode Beek/ Rodebach een bank geplaatst. Men kan er genieten van het uitzicht, zittend in Nederland met de benen in Duitsland.

Maar gelukkig is het Smalste stukje Nederland breed genoeg voor een heerlijk ijsje in de Lekkernie te Susteren. Moe maar voldaan werd de thuisreis aanvaard.

**Had u deze rit ook willen maken, maak dit dan kenbaar dan kunnen we de rit wellicht nog een keer plannen.**