

Dinsdag 29 januari 2019

Rondje Meerssen en omgeving inclusief Pannenkoek eten in 'De Nachtegaal'

Dit rondje brengt ons naar Uitspanning 'De Nachtegaal' in Zuid-Limburg, gelegen in een prachtig natuurgebied met zijn mooie Hellingbossen, in een eeuwenoude omgeving.

Maar eerst maken we een ritje door die omgeving.

De chauffeur, goed bekend in de omgeving, voert ons via het Oude Maasdorp Elsloo en het daar gelegen Kasteel, langs het Julianakanaal. De daar staande bomen hangen vol met Maretakken (Mistletoe). Niemand heeft behoefte om gekust te worden!

We bezoeken Meerssen met zijn schitterende Gotische basiliek, een goed voorbeeld van de laatste fase van de Maas-gotiek. In 1938 door Paus Pius XI verheven tot Basilica Minor.

Jos, de zoon van Pierre Cuypers, is rond 1938 betrokken geweest bij een van de vele restauraties.



Via de Raarberg, Groot Haasdal en langs het Ravensbos bereiken we Houthem

Een van onze passagiers blijkt geboren en getogen te zijn in deze omgeving.

Ze weet precies te vertellen welke Kasteelheren er op al die landelijk gelegen Boerderijhoeves of Kastelen wonen of hebben gewoond. Ergens hier moet ook PSV-trainer, Mark van Bommel wonen! Ook weet ze te vertellen dat de koster van de Sint-Gerlachuskerk de deur van die kerk te laat had geopend toen Georg Busch jr in 2005, te Gast in Hotel/Kasteel St. Gerlach, die kerk wilde bezoeken.

Vervolgens rijden we voorbij aan de Rotswoningen in de Geulhemmerberg. Deze open gekapte ruimtes, een soort hopen voorzien van deur en raam, werden tot 1931 bewoond door blokwerkers tegen een huur van 50 cent per jaar.



De Mergelgroeves laten niet alleen zien dat ze geschikt zijn om mergelblokken te winnen, voor de vele mooie kerken in de omgeving, maar ook geschikt zijn voor geheime activiteiten die men graag wil verbergen.

De nabij gelegen Bronsdaelgroeve laat restanten te zien van een bomvrije werkplaats, ten behoeve van de oorlogsindustrie in 1944 uitgehouwen door dwangarbeiders. Zichtbaar is nog het betonnen geraamte dat volgens de overlevering een overblijfsel is van een mogelijke V2- installatie of andere oorlogsindustrie.



Zo komen we aan bij 'De Nachtegaal' voor een heerlijke Pannenkoek of om iets anders van de kaart te eten. We zijn er eerder dan gepland. De gereserveerde tafel is nog niet vrij. Maar het personeel schuift enkele andere tafels bij elkaar en we voelen ons al gauw thuis in de nostalgisch aandoende herberg, gelegen te midden van een groot natuurgebied aan de voet van een hellingbos.

Via Ulestraten rijden we weer naar Roermond.

Had u deze rit ook willen maken, laat het ons dan weten. Wellicht plannen we die dan nogmaals.