

Langs Heilige Huisjes.

Woensdag 17 juli 2019

Jammer dat u er niet bij was. U heeft veel gemist.
Te meer omdat de reis niet meer op deze manier gemaakt zal worden.

Nooit eerder hebben wij, als chauffeur en begeleider, zoveel complimenten en applaus gehad dan bij deze rit.

De 3 gasten waren dan ook zeer tevreden.

Enerzijds omdat het weer die dag fantastisch was maar ook vanwege de bestemming en inhoud van de rit. Geen van de 3 begreep waarom de bus niet vol was.

Nadat we de klanten opgehaald hebben vertrekken we in de richting Sittard. Bij de Gemmakapel zijn we getuigen van de plek waar afscheid werd genomen van Toon Hermans. Een mooie plek om een kaarsje aan te steken.

In de voormalige kloostertuin achter de Kapel staan we stil bij de Pimpernotenboom.

Van de pimpernoten worden nog steeds rozenkransen gemaakt, verkrijgbaar in de Kapel.

Vervolgens rijden we naar de mooi in het groen verscholen Oude Kerk. Via een mooi pad komen we uit in het Buurtschap Oude Kerk te Spaubeek. In het dal van de Geleenbeek aan de voet van het hellingbos Stammenderbos staat deze Kapel.



Hier blijven we veel langer dan gepland. Rondom de kapel is heel veel informatie te vinden over het ontstaan van allerlei soorten Limburgse gesteenten o.a. uit het carboon-tijdperk.

De volgende stop zou de Kluis te Valkenburg zijn, doch we zijn toe aan koffie.

Dan de route maar aanpassen, via Benzenrade, Ubachsberg en de Fronberg.

Een waarlijk prachtige route met een 5 sterren uitzicht die uitkomt bij de mooie Brasserie BijPauls. De koffie en vlaai worden BijPauls "ijslijk" versierd.



Hadden we rond 17.30 uur thuis willen zijn, dan hadden rechtstreeks terug moeten rijden. Maar we hebben zoveel energie opgedaan dat iedereen de oorspronkelijk route wil afmaken, via Schin op Geul en Walem. Met een steeds mooier wordend uitzicht over het Geuldal bereiken we Kluis op de Schaelsberg in Valkenburg. ([limburgs: Kloes op de Sjaatsberg](#)). Al 330 jaar een religieus monument.

Zoals vooraf was te verwachten waren we de openingstijd tot 16.00 ver voorbij.

Maar de kruiswegstaties bestaande uit 14 nissen, deels in een cirkel rond een centraal "graf" zijn altijd te bezichtigen.

Daar staan een aantal bankjes die een schitterende uitzicht bieden over het al eerder genoemde Geuldal.

Een idyllische plek om te ontdekken hoe de kluzenaars hier vroeger hebben geleefd.

Deze plek nodigt uit om te luisteren naar een voorgedragen gedicht.



Noem de reis “Verrassingstocht door het Andere Zuiden”, dan zal de bus zeker vol zitten, verzekerden ons de meegereisde dames. Zij willen in elk geval de reis afmaken..

Dus als u de volgende zomer “..... door het Andere Zuiden” in het programmaboekje ziet

s
t
a
a
n
,
w
e
e
t

u

w
a
t

u

k
u
n

v
e
r
w